

Invitation

**Haraldsted Kirke – kapelruinen – Gammel Skjoldenæs
og Valdemarsvejen**

**Vi mødes på P-pladsen foran
Haraldsted Kirke kl. 13.30
lørdag den 14 marts .**

**(Formanden starter fra P-pladsen på Søvej i Hvalsø kl.
13.00 i sin store blå varebil, for dem der vil have et
”lift”).**



**Haraldsted er for evigt knyttet til en af
Danmarkshistoriens mest dramatiske begivenheder: Mordet på Knud Lavard
helligtrekongersdag den 7. januar 1131.**

**I den prægtige kirke vil vi blive vist rundt af menighedsrådets formand Inge
Gøricke.**

**Herefter drager vi til ruinen af kapellet, der blev rejst, hvor drabet fandt sted,
da Knud Lavard red ud af Valdemarsvejen.**

**Til sidst besøger vi det imponerende voldsted Gammel Skjoldenæs i Valsøllille
Sø, et stop på Valdemarsvejen.**

**Den gamle borg var i den kongeløse tid hovedkvarter for de tyske
besættelsestropper på Sjælland under grev Johan den Milde. Senere blev den
erobret af kong Valdemar Atterdag. Måske henviser navnet Valdemarsvejen til
ham.**

**Siden blev Gammel Skjoldenæs et yndet opholdssted for kong Christian den I og
hans kloge dronning Dorothea, hvem traditionen tilskriver de mange
dorothealiljer på stedet. Vi anbefaler: Varmt og tæt tøj og fodtøj.**

**Har du transportproblemer, er du
velkommen at kontakte et medlem af bestyrelsen.**

Dronning Dorethea

